

Grundejerforeningen for Saltum Strand

Beretning for 2017/ 2018.

Bestyrelsens beretning hedder det i indkaldelsen til generalforsamling.

Jeg vil tillade mig, i anledning af hvad der også står i indkaldelsen, at dette er den sidste gang jeg står her som formand og skal aflægge beretning -- at lave *formandens* beretning.

Vi skal tilbage til det forrige århundrede!

Som næsten ny mand i bestyrelsen i året 1990 sagde jeg, med nogen betænkelighed, ja til at overtage posten som formand og nu er der så pludseligt gået 28 år.

Det er mange år, og mange beretninger og møder med bestyrelsen samt Jammerbugt Kommune.

Er der sket noget i alle disse år?

Har vi nået resultater jeg kan være tilfreds med eller er det tordenskjolds soldater af problemer vi har kæmpet med?

Nogle gange har jeg det som sådant, men med gode argumenter har vi opnået mange resultater.

Jamen, **er** der sket noget i alle disse år? Ja da, ikke så lidt!

For at nævne nogle sager:

Kvanbækken er blevet farbar, spangen er væk (det var den faktisk hvert forår) der er kommet stenbelægning og løbet er rettet til, således at man kan komme tørskoet over hele året. Sker i 2004.

Trods store protester fra medlemmer og forening blev der drænet, til stor glæde for rigtig mange og til en pæn stor betaling for de berørte.

Kommunen har vi holdt i ørerne og får nu de etablerede og godkendte stier fra strand til sti 100 passet rigtig fint.

Vi kæmpede for cykelsti langs Saltum Strandvej, og i 1996 blev den indviet til stor glæde for cyklister og gående.

Også rundkørselen ved Saltum kirke måtte vi adskillige gange rykke for, så i 1998/99 lykkedes det, til stor gavn for alle.

Vi var med til at få udformet fremtidens lokalplaner, og hovedideerne fra dette arbejde, lægges nu til grund for de nye lokalplaner, Jammerbugt Kommune er startet med, ad åre kommer de også til vores område, således at vi får lokalplaner for større områder, og ikke som i dag, hvor der kan være måske 4 lokalplaner for en enkelt vej.

Men der har også været en del gengangere.

Vi opfordrer stadig grundejerne til at købe branddaskere, det har vi gjort siden 2001.

Hverken heste eller de mennesker der sidder ovenpå dem er blevet bedre til at læse. Trods skiltning om, at ridning skal foregå på afmærkede ruter, møder vi stadig ekvipager i klitten og i områder hvor de ikke må være.

Klitvæsenet meddelte i 2001, at ridning udenfor eksisterende veje er forbudt. Klitvæsenet opfordrede til at man anmeldte konkrete overtrædelser til politiet, alt sammen iflg. Naturbeskyttelsesloven.

Efter lange forhandlinger med kommunen fik vi lavet ridestier langs sti 100, det tog desværre så lang tid at få gennemført, at det sted hvor de fleste lejede heste kom fra stoppede med udlejning, således at der blev væsentligt færre heste i området, det påvirkede dog ikke ekvipagernes evne til at læse.

Rigtig mange forhandlinger gennem årene med kommunen resulterede i at de lovede, at de ville gøre noget ved sagen, -- det glæder vi os til sker.

I denne lange periode jeg ser på , er der også sket det, at klitterne er vokset i højde, hvilket vanskeliggør overgangen for mange mennesker til og fra stranden. Allerede i 1991 diskuterer vi en omlægning af sti 15, det ser ud til, at det i år lykkes, at få omlagt stien, i 2008 blev sti 14 omlagt og i 2014 blev sti 23 omlagt, medens vi stadig venter på sti 24 også bliver omlagt, den trænger virkelig hertil.

Hestene gav os problemer, men fra 2003 kommer der andre på banen eller rettere på stierne, der giver samme nedslidning som hestene.

Mountainbikes. Det er sikkert morsomt og giver både motion og godt kammeratskab at køre 10-15 mountainbikere sammen, man pisker sikkert hinanden op til mere, end hvis man tog sin egen cykel og trillede en tur.

Men det slider voldsomt på naturen, derfor har vi foreslået kommunen at lave flere adskilte stisystemer for gående og langsomt kørende stenknusere og en anden for mountainbikerne, det ser jeg frem til bliver løst.

Internettet kom også frem og er blevet løst med nedgravning af lyslederkabler og en mindelig betalingsordning med Stofa, man kan måske endnu nå, at komme på for en billig penge, ca. 70% af områdets sommerhuse er blevet koblet på.

Mobildækningen er desværre endnu ikke helt i top. Stranden er f.eks. ikke dækket ordentlig ind og en del sommerhuse har også dårlig forbindelse, dette arbejdes der kraftigt på at få fuld styr på.

Vejene i området bliver desværre smallere og smallere, her må man sige, at her arbejder sommerhusejerne ikke rigtigt med: Klip træer og buske og skovl det sand der er kommet i rabatten væk, I har ansvaret for at få det fjernet.

Når jeg ser tilbage på de 28 år jeg har været med, er det den fælles glæde ved skov, klit og strand som vi alle elsker og alle ønsker at bevare, som den enestående natur den er.

Det mærker jeg også er det bærende i alle de mange samtaler, mails og breve jeg har fået. De mange bestyrelsesmedlemmer jeg har arbejdet sammen med brænder for det samme.

Så jeg vil gerne slutte med en tak til jer alle også til Jammerbugt Kommune og jeg vil gerne bede borgmester Mogens Gade bringe min tak til teknisk afdeling, der trods til tider ikke ens opfattelser af tingene, altid har været indstillet på at få et godt fælles resultat ud af samarbejdet.

På den anden side lægger sommerhusejerne jo også en pæn skilling i kommunekassen, så noget for noget.

Tilslut endnu engang tak for mange generalforsamlinger med god ro og orden.